



**2019**

***een verslag***

## **Ontstaan Pelgrapage**

Eind januari 2018 ontving Marco Vriend een droom, een beeld, een visioen of hoe je ook maar wilt noemen. Maar het was zo krachtig, dat hij het op moest schrijven. Het volgende schrijft Marco onder andere op:

*Het beeld dat ik voor me zag was min of meer als volgt: een groep van zo'n 8 tot 10 mannen liep in de zomerperiode een tijdje door West-Friesland, ze waren één consistente groep, eenvoudig gekleed, hadden humor en maakten grappen, rugzak gevuld met eenvoudig eten en enkele bijbels. Deze groep viel iedereen op en sprak met de mensen om hen heen, op fietspaden, op wegen, pleinen en velden en in de stad. De uitstraling was duidelijk opportuun, opvallend, laagdrempelig en tegemoetkomend naar alle mensen om hen heen. Maar deze groep droeg ook een belangrijk Geheim en daarover vertelden ze veel mensen die ze tegenkwamen. 's Nachts bivakkeerden ze overal en nergens, slapen kon ook buiten of bij mensen die ze ontmoetten of in een kerk.*

Marco had sterk het gevoel, hiermee aan de slag te moeten en heeft een groep om zich heen verzameld die vanaf september 2018 maandelijks bij elkaar kwamen. De meetings waren meer gericht op het elkaar leren kennen, want de plannen wat te doen de week van erop uitgaan, werden niet echt concreet. Behalve dat we onderweg zwerfvuil gingen opruimen, geen media-aandacht zochten, geen slaapadressen gingen regelen.

Helaas haakten er een paar af, maar op 30 juni 2019 zijn we na een korte samenkomst vertrokken. Willem Koeman, Marco Vriend en Marcel van der Spoel gingen op pad en Feiko Mantel verzorgde het contact met de bidders. Om daar contact mee te houden is er een SIM-kaartje gekocht en konden geïnteresseerden een whatsapp bericht versturen om zich aan te melden.

Hieronder het verslag van de week, zoals deze ook naar de bidders is verstuurd via Whatsapp.

**Hè-je  
`t al  
hoord?**

## Dag 1 30 juni 2019 Andijk – Medemblik

30-06-19 08:37 - Pelgrappage:  
Zusters en broeders vandaag  
de start van de pelgrappage.  
Vanmiddag tussen 14 en 15 uur  
gaan de mannen na de zegen  
op pad.

30-06-19 08:41 - Pelgrappage:  
Bid voor ze dat ze krachtig in de Geest deze pelgrimstocht  
mogen volbrengen zodat veel mensen in West Friesland  
Jezus als hun Heer en heiland mogen aannemen en  
navolgers van Jezus de kerken in West Friesland mogen  
vullen en gezamenlijk een zegen mogen zijn voor de West  
Friese bevolking

Vanmiddag zijn we rond 3 uur op pad gegaan. Vanaf Marco' s huis.  
Nadat we eerst met elkaar gebeden hebben. Vertegenwoordigers van de Geref.kerk en  
de WEG waren hierbij aanwezig. En verder  
nog familie en vrienden.

In Andijk langs de Kleingouw vonden de  
eerste gesprekken al plaats. Aan het eind  
van de Kleingouw was een man bezig in  
zijn tuin, maar had meer aandacht voor  
zijn plantjes als voor ons. Zijn vrouw  
daarentegen schonk aandacht aan het  
Woord en konden we een evangelie  
aanreiken.

In Wervershoof langs de Dorpsstraat  
hebben we mooi anzetten en konden  
we het evangelie delen met Sam en lieten  
we een Joh. evangelie achter.

Daarna aangeschoven op een picknickbank,  
waar we ook van de Here Jezus konden getuigen. Ook daar konden we 2 evangelies  
uitreiken.

Eenieder stond open voor ons verhaal. De t shirts vallen wel op.

In Onderdijk aangeklopt bij de pastorie. Maar deze werd niet zo gebruikt. Wel een  
sanitaire stop kunnen maken en water gedronken. Gelukkig konden we een fietspomp  
gebruiken want 1 van de banden was leeg.

In Medemblik ging Willem naar de camping en liepen wij verder. Bij de ABC Gemeente  
hing wat te eten. En bij een fam. vonden we onderdak.

Onderweg naar ABC werd er aanvullend gereageerd op onze shirts.  
Terug van ABC gelukkig ook positiever en werd ons een kop koffie aangeboden.  
Ook hier hebben we een Joh. Evangelie mogen achterlaten.



En nu welterusten.

#### Gebedspunten

Bid voor de mensen die we hebben mogen spreken:

Kees, Alie, Nathalia, Alie, Sandra, Ria, Sam + vrouw en vriendin, Sam, Gerda, Ina, Fam. Hart, Remco, Verder diverse mensen die we hebben gesproken, maar vergeten een naam te vragen.

Voor vrijmoedigheid.

Dank voor de gastvrijheid, openheid en het mooie weer.



## Dag 2      1 juli 2019    Medemblik - Lambertschaag

Pelgrapage:

Broeders en zusters vandaag een verslagje van de 2e dag. Bid voor de mannen en de mensen die ze hebben gesproken. Ik heb ze ook een bijbeltekst meegegeven. Laten we dankbaar zijn voor God's zegen voor West Friesland

Na een heerlijk ontbijt in Medemblik en het wederom oppompen van de band, zijn we verder getogen over de Nieuwstraat.

We hebben een bezoekje gebracht aan de Bonifatiuskerk en gesproken met Wil, zij was vrijwilliger voor een expositie. Ze verdiepte zich momenteel in Socrates, Jezus en Boeddha. Maar voelde zich toch meer thuis bij Jezus.

Toch maar even langs Kluswijs i.v.m. de lekke band. Deze mochten we daar in de werkplaats lappen, maar prikten em uit eindelijk helemaal lek. Dan maar een nieuwe band...

Onderweg naar Opperdoes, kwamen we Elly tegen. Zij ging de rebus oplossen. En we kregen een heel gesprek of de hemel nu wel of niet bestaat. Zij had 30 jaar in Rome gewoond en sprak met veel Italiaanse woorden.

In Opperdoes kwamen we een broeder tegen, Peter, waar we een heerlijke kop koffie kregen met een pak stroopwafels. Hier voegde Willem zich bij ons.

Vervolgens ging we aan bij Marijke, voorganger in Opperdoes. Zij had positief gereageerd op de mail. En nodigde ons uit voor een lunch. Na voor elkaar gebeden te hebben vervolgden we onze weg.

Bij Lars van Son hebben we het pak stroopwafels achtergelaten. Dit n.a.v. het feit dat we gisteren een monteur gesproken hebben.

Van daar zijn we richting Twisk gegaan al zwerfvuil opruimend en hebben even opgestoken bij een zuster, Sietske. Bij elk dorp bidden we bij het naambord voor leiding van de heilige Geest en voor de mensen.

Het opruimen van het zwerfvuil is een mooie aanleiding om met de mensen in gesprek te komen. Er is immers ook veel vuil in het hart van de mensen. Dit vuil mogen ze geven aan de Here Jezus Die het op het kruishout heeft gebracht. Dan is er ruimte in het hart voor de Here Jezus en komt er vrede en blijdschap.

In het dorp liepen we Maarten tegen het lijf. Bleek sinds kort christen geworden te zijn en Andijker.



Verder nog met een monteur, Ron gesproken. En een Joh. Evangelie gegeven. Zijn vriendin is wel christen, maar hij niet.

Toen ontmoeten we een kruier. En er ontspoon zich een hele rare discussie. Maar hij moest weer aan het werk. Vlak hierna was er nog een ontmoeting met 2 mannen die beide christen bleken te zijn. We bemoedigden ze om vrijmoedig van de Here Jezus te getuigen.

Daarna liep het wiel van de kar af en konden we nergens de bout en groene ring terugvinden. Uiteindelijk een jonge vader aangesproken of hij een bout met groene ring had gezien. Dat niet, maar thuis had hij wel wat. En het paste ook nog. Schroevendraaier teruggebracht + een spiegeltje met Joh. 3:16.

Intussen had Willem het evangelie gedeeld met Loek. Die zeer ontvankelijk was.

Richting Abbekerk werd er weer zwerfvuil opgeruimd. In totaal 4 vuilniszakken vol.

Willem had nog kennissen in Lambertschaag waar we konden dineren en slapen. Bij Sjaak en Anita.

's Avonds nog langs Joop en Nita geweest, bekenden van Marco. Daar konden we ook wat delen en hebben het Joh. Evangelie en Gods kado voor jou achtergelaten.

Ook vandaag waren we weer een herkenbare verschijning door de kar en t shirts.

Gebedspunten.

Bid voor de mensen die we hebben mogen ontmoeten. Namen staan hierboven.

Voor de 3e dag, dat we vrijmoedigheid mogen krijgen en creativiteit.

Dankpunten

Dank voor de broeders en zusters die we mochten bemoedigen (wederzijds).

Voor de saamhorigheid en teamspirit en mooie weer en Gods voorzienigheid.

En dat ook vandaag positief gereageerd wordt op ons.

**Dag 3 2 juli 2019**

**Lambertschaag - Wadway**

Pelgrapage: Zusters en broeders het bemoedigende verslag van dag 3.

Vanochtend om 7.30 uur ontbeten. En voor 8en liepen we alweer heerlijk in het zonnetje. Sjaak en Anita enorm bedankt voor jullie gastvrijheid!

We gingen de Oosterboekelweg op en een eerste boerin wilde de rebus wel oplossen. Samen met de knecht een kort gesprekje gehad.

Onderweg Jezus Overwinnaar gezongen. En genoten van Westfriese landschap. Nog even in het paradijs geweest.

02-07-19 08:39 - Pelgrapage: Marcel voor vandaag Romeinen 8 VS 26 - 28: De heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen. God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de Geest hem namens ons vraagt. Want het is zijn eigen Geest die voor ons bidt. God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt : onze (en iedereen die jullie mogen spreken) eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons (en de mensen in Israël en de volken waaronder de West Friezen)

Tot aan de Boet geen gesprekken gehad, maar wel zwerfvuil opgeruimd. En er lag genoeg, want er was kermis geweest.

In Hoogwoud was er een groepje te jeu de boelen. Waren wel benieuwd naar de kar. En probeerden over de heg de rebus op te lossen. Maar verder niet erg ontvankelijk.

We passeerden hen voor een 2e keer waarop 1 van de mannen zei En nu wegwezen! Marco is er toen nog even op aan geweest, nadat hij gewenkt werd, maar er kwam verder niets uit.

Vervolgens liepen we over fietspad met links een sloot en rij huizen. Daar zaten een paar vrouwen buiten te puzzelen en we kregen contact. Helemaal omlopen om bij hen te komen. Goede gesprekken gehad met Ans en Lia. En een Joh evangelie achtergelaten. Hier sloot Willem ook weer aan.

Op weg naar Opmeer, kwamen we Wil en een vriendin tegen.

De vriendin zei dat ze geen evangelie wilde en haar vriendin ook niet. Nou, dat zullen we wel zien was ons antwoord. Nadat Wil een gesprek had gehad met Marco nam zij wel een evangelie aan. De vriendin wilde niet, en dat moet je ook respecteren.



Bij een installateur hebben we nog mooie gesprekken gehad met Nick en Peter en voor Jan hebben we een boekje achtergelaten.

In Spanbroek hebben we mooi anzeten op een kruispunt, om voor de mensen die we mochten ontmoeten bij de Heer te brengen.

Verder richting Wadway, kwamen we Angelica tegen. Bleek dat zij onlangs een alpha cursus gedaan had, maar nog niet de stap gezet heeft. Heel goed en bijzonder gesprek, maar het ontbrak aan moed om door te pakken...

Zij kreeg een Evangelie met ons telefoonnummer. Hadden we haar niet gelijk bij de Here Jezus moeten brengen vroegen we ons even later af? Voor ons is het ook aftasten en we bidden de Here voor meer leiding hierin.



Op zelfde plek bijna een ontmoeting met Willem en Corry. 1 aan deze kant van de straat en de ander aan de andere kant. Willem kreeg een Joh. Evangelie. Waarop Corry zei dat is mooi. Ik hoop dat hij er zich wat meer in verdiept. Want ik wil eigenlijk ook wel meer...

We vallen best wel op met de prikstokken en t shirts. Mensen zitten lekker buiten en denken wat gebeurt er. Soms ontstaat er contact en word je zomaar een biertje of kop koffie aangeboden. Zoals bij een fam. Hier konden we iets van het evangelie delen en we gingen weg met de groet: we laten de vrede van Christus bij jullie achter.

Omdat dochter van Marco, diploma-uitreiking had van 1 van zijn dochters, werd hij opgehaald. Maar had nog wel even een slaapplek gevonden bij Jacob. Hier konden we ook eten, maar moesten wel zelf de piepers rooien...

Een geweldige locatie. Veel mensen komen aan de deur voor groenten en eieren etc. Zo ook een Marco.

Hij had het erg moeilijk omdat hij zijn baan kwijtraakt, en een depressieve vrouw heeft, en nog een jong kind heeft. Met hem heb ik (Marcel) kunnen bidden en een Joh. Evangelie kunnen geven.

Als we een boekje uitdelen zette we een persoonlijke boodschap, onze naam en telefoonnummer. Zodat er een mogelijkheid is om te reageren.

Wederom was het een memorabele dag.  
Blijdschap vervult ons hart.

#### Gebedspunten

Bid voor de mensen die we hebben gesproken. De namen staan hierboven.

Bid voor vrijmoedigheid om woorden van leven uit te spreken.

#### Dankpunten

Dank voor de voorzienigheid van God. We komen niets tekort.  
Dank voor de gastvrijheid van Jacob.



**Dag 4      Woensdag 3 juli      Wadway – Hoorn**

03-07-19 00:03 - Pelgrapage:  
Ik lees in jullie verhalen het volgende: volgens spreuken 15 VS 23: Een mens vindt vreugde in een goedgekeurd antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd- hoe voortreffelijk is dat

03-07-19 00:04 - Pelgrapage:  
De tekst voor vandaag. Grote wonderen doet onze God en Heer. Prijs Hem boven alles!

***Extra bericht***

Lieve bidders,

Afgelopen nacht mochten we overnachten bij Jacob. Een lieve man, christen, maar alleen.

Een aantal jaren terug heeft hij een nekhernia opgelopen en een virus. Waardoor hij vaak zijn evenwicht verliest.

Vanochtend hadden we het op ons hart om voor hem te bidden en de handen op te leggen. Dat hebben we ook gedaan.

We willen jullie vragen om vandaag specifiek te bidden voor genezing van Jacob. Hij verlangt er zelf ook naar.

Een lieve groet van de pelgrims.

---

03-07-19 11:12 - Pelgrapage: Broeders en zusters die meebidden. Dit punt heb ik gekregen om met jullie te delen. Neem het ajb mee in jullie gebeden



Vannacht las ik bovenstaande overdenking van een leesplan en van Feiko kreeg ik de tekst: De tekst voor vandaag. Grote wonderen doet onze God en Heer. Prijs Hem boven alles.

Om half 5 al wakker geworden door de vogels en dacht hoe kunnen we Jacob helpen. Een man alleen, beperkt in zijn bewegingen. Ik zat nogal materialistisch te denken aan een sta op stoel en zo. Maar toen dacht ik, da's mooi, maar nog beter zou het zijn dat Jacob geneest. Met alle teksten, kwam het verlangen om Jacob de handen op te leggen. Voor ontbijt dit met Marco gedeeld en zo geschiedde.

Ter plekke geen genezing gezien, maar wie weet hoe het inmiddels is. Onze God is een God van wonderen! Vandaar ook de extra oproep om te bidden.

Nou afijn, na ontbijt en gebeden, op weg richting Wognum.

Buiten een kop koffie gehad bij Jaap en Tiny. Hadden geen interesse in boekjes. Maar vonden het wel heel bijzonder wat we deden.

Verder lopend naar Bobeldijk, stond er op een heel groot huis: De verwachting. Nou wij hebben ook een grote verwachting, dus



aanbellen...helaas niemand thuis. Maar wel met persoonlijke tekst een joh. Evangelie in de brievenbus gedaan.

Wandelend door prachtig Westfriesland, zagen we een schaap in het water. Deze hebben we gered, en binnen 2 minuten stonden we met Annemieke te praten over de redding die Jezus ons wil geven.

In Hoorn aangekomen zagen we een huis met Dispereert niet. (Wanhoop niet). Een tekst van Coen. Marco had aangebeld en na goed gesprek kon een boekje worden achter gelaten.

Inmiddels was Willem ook weer bijgevoegd.

Vervolgens hebben we Geert Oosterhuis ontmoet bij en o.a. voorganger van de Life builders. Daar mochten we elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden.

Op het Grote Noord hadden we veel bekijks. Een groep meiden ging de rebus oplossen. Een kregen uiteindelijk de spiegeltjes die we van Peter kregen. Dit waren Bowien, Lisa en Jet.

Toen kwamen er 2 jonge meiden op ons af. Gingen de rebus oplossen en vroegen verlangend: Vertel ons meer hoe we in de hemel kunnen komen. Zij hadden daarvoor net een bezoek gebracht aan de Koepelkerk en vonden het heel bijzonder om ons vervolgens een paar tellen later te ontmoeten. Anne en Rosalie kregen een Joh. Evangelie plus een boekje Gods kado voor jou.

Uiteindelijk werden we gastvrij ontvangen bij Bart en Marleen voor een diner en rustplaats. Bid ook speciaal voor hen, want zij zijn (nog) geen christen.

Na een heerlijk diner en douche mocht ik aan Bart vertellen hoe ik (Marcel) tot geloof ben gekomen.

De avond hebben we bij Frida, een vriendin doorgebracht.

Er is meer gebeurd vandaag, maar is te veel om op te schrijven.

Bidders bedankt voor jullie gebeden! We voelen ons echt gedragen. En ervaren dat deze tocht is ingebed in gebed.



04-07-19 07:22 - Pelgrimage: Broeders en zusters dag 4 met een bemoedigende tekst voor de mannen

**Hè-je**

**'t al**

**hoord?**

## Dag 5 donderdag 4 juli 2019 Hoorn - Enkhuizen

04-07-19 07:23 - Pelgrimage:

Over grote wonderen gesproken. We hebben een hemelse Vader die ons persoonlijk kent, het mooie is dat we Hem ook persoonlijk mogen kennen.

04-07-19 07:23 - Pelgrimage:

Hij heeft een naam, de joden zeggen HaShem wat De Naam betekent, maar in het oude testament maakt hij zich heel vaak bekend als JHWH. Laten we JHWH liefhebben met geheel ons hart, geheel uw ziel en verstand. Marcus 12 vs 30. Prijs JHWH omdat Hij het verdient en help onze naaste zoals we zelf ook geholpen willen worden.

Vanochtend op tijd wakker om verslag te schrijven van dag 4.

Heerlijk ontbeten en rond 8 uur aan de wandel. Prachtig weer weer. Voor vandaag hadden we een uitnodiging gekregen om naar Enkhuizen te komen. 2 bedden stonden al klaar en we konden er eten. 1 van de bidders wilde ons graag in contact brengen met een buurman, die ernstig ziek is. Zij heeft regelmatig gesprekken met hem ook over het geloof. Maar hij zegt agnost te zijn.

Er was evenals vorige dagen weer veel vuil te prikken, langs de provinciale weg vanaf Hoorn waren we opvallend aanwezig. In Schellinkhout weinig mensen, maar op de dijk een goed gesprek met Ferdinand en Ina. Het gesprek met Joop en Chris was kort, wat opvalt is de leegte omdat men geloof heeft losgelaten en niet wil nadenken over eeuwig leven.

Vrijwel elk gesprek eindigen we met onze missie: God houdt van je en Jezus is ook voor jou zonden gestorven.

In Wijdenes bij Henk en Annemieke ontmoet en konden we een joh. Evangelie achterlaten met een persoonlijke boodschap. Vanaf hier heeft Toos ook een eindje mee gelopen.

Onderweg op de Hemmerbuurt aan Wim een evangelie gegeven. Nog iemand luisterde met aandacht en zou het evangelie gaan lezen. Aan Jos kon ook nog een joh. Evangelie uitgedeeld worden.

Verderop nog 2 mensen de rebus laten doen. Hier onder vonden we veel onverschilligheid. Geen interesse, maar ook de wil niet om erover na te denken.

In de tussentijd kwamen we Manolito tegen. Hem kennen we van de WEG. Hij was druk aan het ramen lappen. We hebben hem geholpen, kregen een kop koffie aangeboden. En Manolito hielp ons met zwerfvuil ophalen. Compleet met ons T-shirt. Top.



Onderweg naar ons slaapadres wel nog wat mensen uitgedaagd met de rebus. Maar op eoa manier wil men er niet over nadenken. Hier is nog veel te doen!

Na een flinke tocht aangekomen bij logeeradres. Met bolderkar en al de lift in. 2 heerlijke pizza's verorberd en elkaar kunnen bemoedigen. Het werd helaas te laat om de agnost te spreken. Maar we hebben wat creatiefs bedacht. Gaan we morgen uit proberen!

Welterusten.



**Dag 6 vrijdag 5 juli**

**Enkhuizen - Andijk**

05-07-19 08:09 - Pelgrapage:

Mannen goed om jullie enthousiasme te horen. We hebben niet te strijden tegen mensen, de eerste oogappels van de schepping. Met de mens wil God een relatie. Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met Zijn grote macht. Gebruik God's wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. Efeziërs 6 vs 10 en 11

05-07-19 17:02 - Pelgrapage:

Broeders en zusters Willem, Marcel en Marco vragen gebed voor een man lees bericht hieronder. De vraag is wel om hier zorgvuldig mee om te gaan. Als iemand vermoed wie het is er om privacyredenen ook netjes hiermee om te gaan.

### **Extra bericht**

Vanmorgen hebben we gebeden om bij de familie H in Enkhuizen binnen te komen. De heer H is ernstig ziek, heeft eerder al contact gehad met gemeentelid en staat niet open voor geloof of bemoediging ....

We hebben aangebeld en gevraagd of we hen even mochten bemoedigen in deze situatie.

Omdat we niet worden binnengelaten, hebben we in de portiek bij de voordeur gebeden en hen voor Gods troon gebracht. Tevens hebben we een persoonlijke boodschap achtergelaten. Bidt voor deze familie.

.....

06-07-19 08:09 - Pelgrapage: Broeders en zusters hierbij het verslag van de 6e dag. Dit was de laatste dag van de tocht, dit jaar, wie weet volgend jaar wederom? Laten we in verlangen afwachten hoe JHWH het stuurt door Zijn zoon Jezus en de Heilige Geest. Breng het bij de onze Heer

Vandaag de laatste dag. Wel vreemd.

Gisteravond hadden we een plannetje bedacht om wat reuring te krijgen op de buurt. Een spelletje KUBB spelen, lawaai maken, zodat mensen naar buiten komen en dan mensen uitnodigen.

Maar nadat we met zijn 2 en 3 of 4 games gespeeld hadden, was er toch nog weinig leven op de buurt. Ondanks dat het toch al half elf was.

Wel nog even met de buurvrouw gesproken van ons slaapadresje.

Vandaar dat we het extra bericht hebben verstuurd.

Via de Breed zijn we de Westerstraat door gegaan. Onderweg Frida tegen gekomen, een oude bekende. Bood ons wat te drinken aan.

Op de Westerstraat nog een leuk gesprek gehad met een Duitse vrouw, die goed Engels sprak en hier in de haven lag met een boot. Zij was ook christen.

Aan het eind van de Westerstraat werd de rebus opgelost. Die mevrouw geloofde niet in de hemel en hel maar was wel actief lid van een Prot. kerk.

Bleek ook nog eens dat ze Hart voor Moldavië een warm hart toe draagt.

Omdat het lunchpauze was kwamen we personeel tegen van Syngenta. We konden wel vertellen waar we mee bezig waren, maar geen joh. Evangelie uitdelen.

Aan begin van de middag sloot Willem weer aan en deze keer liep ook Arno, voorganger van de WEG mee. En dat vonden wij heel bemoedigend.



Tot aan met het Streekhof hebben we verschillende gesprekken gehad en joh. Evangelies mogen uitdelen. Willem had nog een gesprek met een groepje oudere mannen. Ze waren allen behept met een kerkelijke achtergrond en toonde geen enkele interesse meer voor het goede nieuws. Vlak bij hen zat een jonge vrouw waar Willem toen naast ging zitten. Zij was belangstellend en stond open voor het levende Woord.

Het feit dat we zwerfvuil op ruimen werd zeer gewaardeerd. 1 vrouw stopte zelfs even met de auto om ons te bedanken.

Ook hebben we verschillende bekende kerkgangers mogen ontmoeten. Van 1 kregen we zelfs een heerlijk ijsje.

Het was nog even spannend of de bolderkar het ging redden, want de stuurpen viel er onderuit. Gelukkig waren we dichtbij een gemeentelid, Femmelies,. Met ductape was het euvel opgelost. Aan de buurman kon ook nog mooi verteld worden over hoe je van hier naar de hemel komt.

Voor het eerst deze week, hadden we een tijd afgesproken om in Andijk te zijn. We moesten nog wat wegbrengen bij Bert en Gerdien. En toen was het half vijf dat we daar weg gingen, dus we hadden terug flink de pas erin.



In de villawijk van Andijk kwamen onze dierbaren plotseling tevoorschijn! Dat was erg leuk. Daarna heerlijk gegeten. En zat deze bijzondere reis erop.

Bidders ontzettend bedankt voor jullie gebeden. We voelden ons erg gedragen. Zonder jullie hebben we dit niet kunnen doen.



We kijken terug op een prachtig avontuur, waarin we veel geleerd hebben. Veel gezien hebben en beleefd. Te veel om op te noemen.

Willem, Marco, Feiko, Marcel

P.S. het boekje met de namen, lag nog bij Marco. Deze worden nog aan jullie doorgegeven. Zodat ook voor deze mensen gebeden kan worden.

### **Na schrift**

Zoals beloofd zouden we nog even de namen doorgeven van hen die we gisteren hebben gesproken. Zodat hiervoor ook wat concreter gebeden kan worden.

Namen dag 6:

Frieda  
Familie P  
Jonge werknemster  
Aron  
Hendrikus

Sammy  
Margo  
Tineke  
Danny  
2 magneet vissertjes

Op de Esdoornlaan had Willem nog gesprek met 2 jonge mannen en op de valreep nog 2 Poolse bijbels uitgedeeld aan 2 Poolse dames.

Ook zijn er echtparen concreet uitgenodigd voor de kerkdienst komende zondag.

Bid dat zij de moed kunnen opbrengen om te gaan.

Laten we volharden in het gebed voor de mensen die we hebben mogen ontmoeten, opdat zij het verlangen krijgen God te zoeken, want Hij laat zich nog steeds vinden.

06-07-19 08:10 - Pelgrapage:

Super mannen dat de tocht veel woorden van het goede nieuws heeft verspreid in ons West Friese land. Laten we dankbaar afsluiten. De 7e dag is een rustdag. De sjabat laten we dankbaar zijn voor God's werk die Hij door jullie heeft gedaan.

06-07-19 08:10 - Pelgrapage:

We mogen uitzien naar mensen die we begeleiden van de melk naar het vaste voedsel in het geloof in de genade en liefde van Zijn verlossende werk van het kruis en het lege graf. Jezus leeft laten we Hem loven en prijzen.

06-07-19 08:14 - Pelgrapage:

Bidders dank jullie voor de geestelijke ondersteuning van dit mooie project ter opbouw van God's koninkrijk in West Friesland

07-07-19 02:13 - Pelgrapage:

Broeders en zusters de week van de pelgrappage zit erop maar gebed blijft nodig voor iedereen die afgelopen week het goede nieuws hebben gehoord.

